

## ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ #actout



Είμαστε εδώ και είμαστε πολλοί και πολλές!

Είμαστε ηθοποιοί και αυτοπροσδιοριζόμαστε ως λεσβίες, gay, bi, trans\*, queer, inter και non-binary.

Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να κοινοποιήσουμε στον επαγγελματικό μας χώρο την προσωπική μας ζωή, χωρίς να φοβόμαστε τις συνέπειες. Ακόμη πολλές φορές έχουμε λάβει την συμβουλή – από ατζέντηδες και ατζέντισσες, casting directors, συναδέλφους, παραγωγούς, συντάκτες και συντάκτριες, σκηνοθέτες και σκηνοθέτιδες κ.ο.κ. - να αποκρύψουμε τον σεξουαλικό μας προσανατολισμό, την ταυτότητά μας και το φύλο μας, ώστε να μη θέσουμε την καριέρα μας σε κίνδυνο.

Όχι πια.

Τώρα κάνουμε μαζί το βήμα προς τη δημόσια σφαίρα, ώστε να πετύχουμε ορατότητα.

Εμείς, δηλαδή τόσο ηθοποιοί που ήδη τόλμησαν με θάρρος στο παρελθόν το coming-out, όσο και εκείνοι που το αποφασίζουν τώρα. Ανήκουμε στη νεότερη γενιά, στους/ις καταξιωμένους/ες και μη του κλάδου. Μεγαλώσαμε σε μία εποχή που η ομοφυλοφιλία ήταν έγκλημα και είμαστε πιο νέοι από τον Elliot Page. Είμαστε από χωριά και είμαστε από μεγαλουπόλεις, είμαστε People of Color, άτομα με μεταναστευτικό παρελθόν και άτομα με αναπηρία: δεν είμαστε μία ομογενής ομάδα.

Μέχρι στιγμής κυριαρχεί η υπόθεση, πως αν φανερώναμε ορισμένες πλευρές της ταυτότητάς μας, και πιο συγκεκριμένα την σεξουαλική μας ταυτότητα και την ταυτότητα φύλου μας, τότε ξαφνικά δεν θα μπορούσαμε πια να αναπαραστήσουμε ορισμένους ρόλους και σχέσεις. Σα να ήταν η ορατότητα αυτών των ταυτοτήτων ασύμβατη με την ικανότητά μας να ενσαρκώνουμε πειστικά και αληθοφανώς ρόλους μπροστά στο κοινό.

Δεν είναι ασύμβατη.

Είμαστε ηθοποιοί. Δεν χρειάζεται να είμαστε αυτό που παίζουμε. Παίζουμε σα να ήμασταν – αυτό είναι το επάγγελμά μας.

Παίζουμε τις συζύγους και τους οικογενειάρχες, ανθρώπους ερωτευμένους και αρχηγούς κρατών, παίζουμε ρόλους συμπαθητικούς και ρόλους αηδιαστικούς. Και συχνά παίζουμε ρόλους, με τις απόψεις των οποίων δεν θα συμφωνούσαμε ποτέ. Μπορούμε να παίξουμε δολοφόνους, χωρίς να έχουμε δολοφονήσει. Μπορούμε να σώσουμε ζωές, χωρίς να σπουδάσουμε ιατρική. Μπορούμε να παίξουμε ανθρώπους διαφορετικής σεξουαλικής ταυτότητας από την δική μας. Και το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό, γιατί αυτό είναι το επάγγελμά μας.

Επίσης η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει πως οι καθιερωμένες συνήθειες των θεατών όσον αφορά τις ταινίες και τις σειρές διευρύνονται και αλλάζουν. Υπάρχουν πλέον πολλές περισσότερες ιστορίες και προοπτικές, πέρα από εκείνες της ετεροφυλόφιλης λευκής μεσαίας τάξης, οι οποίες έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς. Η πολυμορφία είναι στη Γερμανία μια προ πολλού βιωμένη κοινωνική πραγματικότητα. Το γεγονός όμως αυτό δεν αντανάκλαται επαρκώς στα πολιτισμικά μας αφηγήματα.

Η κοινωνία μας είναι εδώ και καιρό έτοιμη. Το κοινό είναι έτοιμο.

Ο κλάδος μας οφείλει να υποστηρίζει την συνύπαρξη και να απεικονίζει την κοινωνία σε όλη της την ποικιλομορφία.

Αναλαμβάνουμε δράση για μια ελεύθερη και ανοικτή συνύπαρξη και συνεργασία και δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας προς όλα τα άτομα που βιώνουν στερεοτυποποίηση και περιθωριοποίηση λόγω ικανοτισμού, διακρίσεων λόγω ηλικίας, αντισημιτισμού, ταξισμού, ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων. Αισθανόμαστε επίσης κοντά μας τους/τις συναδέλφους που δεν είναι έτοιμοι/ες αυτή την χρονική στιγμή για το δικό μας βήμα.

Πρόκειται επίσης για μια πράξη αλληλεγγύης πέρα από τα όρια του δικού μας κλάδου και για μια έκκληση προς όλους και όλες να μας υποστηρίξουν.

Ανυπομονούμε για όλες τις νέες ιστορίες, που θα μπορέσουμε μαζί να αφηγηθούμε και να αναπαραστήσουμε.

Ο κόσμος αλλάζει, όλες και όλοι συμβάλουμε σε αυτή την αλλαγή!