

אנחנו כאן ויש רבים מאיתנו.

אנחנו שחקנים אשר מגדירים את עצמם כהומוסקסואלים, לסביות, בי-סקסואלים, טראנסים, קווירים, אינטרסקס ואה-בינאריים, לצד טייטלים נוספים.

עד היום לא יכולנו לדבר בפתיחות על חיינו הפרטיים מבלי לחשוש מהשלכות מקצועיות.

פעמים רבות מדי יעצו לנו – מנהלים אישיים, מלהקים, קולגות, מפקים, עורכים, במאים וכו' – להשתיק את קולנו בקשר לנטינתנו המינית וזהותנו המגדרית כדי לא לסכן את הקריירה שלנו.

ברצוננו לשים לזה סוף אחת ולתמיד!

בהחלטה משותפת אנחנו יוצאים בקריאה פומבית בכדי ליצור שקיפות.

חלקנו שחקנים אשר סיכנו את עצמם כשהחליטו באומץ לצאת מהארון. חלקנו מתחבטים בהחלטה הזו ממש עכשיו.

אנחנו שמות חדשים בתעשייה, שמות מבוססים ושמות שאולי עדיין לא יצא לכם להכיר.

חלקנו גדלו בתקופה שבה הומוסקסואליות נחשבה לעבירה פלילית. חלקנו צעירים יותר מאליוט פייג'.

גדלנו בכפרים וערים גדולות. אנחנו אנשים בצבעי עור שונים, אנשים עם חוויות הגירה ואנשים עם נכויות. אנחנו לא קבוצה הומוגנית.

עד כה, נאמר לנו שאם נחשוף חלקים מסוימים מהזהות שלנו, במיוחד את זהותנו המינית והמגדרית, אנו עשויים לאבד את היכולת לגלם דמויות ומערכות יחסים מסוימות. כאילו המידע על חיינו הפרטיים עשוי לשבש את היכולת שלנו לגלם בצורה משכנעת תפקידים מסוימים עבור הקהל.

אנחנו לא מסכימים עם הטענה הזו.

אנו שחקנים. אין אנו נדרשים להיות הדמויות שאנו מגלמים. אנחנו משחקים אנשים אחרים – זו תמצית המקצוע שבחרנו.

אנחנו משחקים רעיות ואבות, נאהבים ופוליטיקאים, גיבורים ויצורים.

ולעיתים קרובות דמויות שלעולם לא נסכים עם דעותיהן. זאת הסיבה שאנו מסוגלים לשחק רוצחים בלי שנרצח אף אדם. אנחנו יכולים להציל חיים בלי ללמוד רפואה. אנו מסוגלים לגלם דמויות עם זהות מינית אחרת משלנו. אגב, אנו עושים זאת שנים רבות. בעצם מאז ומתמיד, משום שזה המקצוע שלנו.

בנוסף, הניסיון של השנים האחרונות הראה כי המוסכמות הקיימות בהרגלי הצפייה בסרטים ובסדרות מתרחבות ומשתנות. ניתן לראות שישנו גיוון רב יותר בסיפורים ובנקודות המבט מאשר רק של מעמד הביניים הלבן ההטרסקסואלי.

אוכלוסיה מגוונת היא כבר מזמן מציאות חברתית בגרמניה. אך עובדה זו עדיין כמעט ולא באה לידי ביטוי בנרטיבים התרבותיים שלנו.

החברה שלנו כבר מזמן הבשילה. הצופים מוכנים.

מן הראוי שהתעשייה שלנו תעודד אחדות ושיקוף של החברה על כל גווניה.

אנו לוקחים אחריות על החיים והעבודה המשותפים באופן חופשי וגלוי.

אנו עומדים בסולידריות לצד כל מי מתמודד עם אפלייה על בסיס סטריאוטיפי, גיל, גזענות, מעמד וצורות אחרות של אפליה.

אנחנו מרגישים מחוברים גם לאותם הקולגות אשר עדיין אינם מוכנים לעשות את הצעד הזה כרגע.

זהו אקט של סולידריות מעבר לגבולות התעשייה שלנו ופנייה לכולם לתמוך בנו.

אנו מצפים בכליון עיניים לכל הסיפורים החדשים שנוכל לשחק ולספר יחד.

העולם משתנה וכולנו לוקחים חלק בשינוי!